



Thuis pers ik de hele maisplant uit in mijn slowjuicer. Er komt één glas sap uit. Het geurt als vers gemaaid gras en het vocht smaakt zowel intens groen als onwaarschijnlijk zoet. Veel te veel smaak om in een één keer op te drinken.



Om vijf over vier had ik voor het eerst het gevoel van gezond landschap. Het was op Wieldam, net buiten de 4KM2.....



Diepenheim heeft een slager die nog zelf slacht. Alleen, hij neemt het vee niet af uit de buurt. Te wisselend van kwaliteit zegt hij. Dat willen consumenten toch niet?



De gemiddelde huisarts heeft geen kennis van voeding. Intrigerend en bijzonder is dat wanneer u met uw zieke hond of kat bij de dierenarts komt, de kans groot is dat deze eerst vraagt naar wat het dier heeft gegeten!!



Een prachtig landschap, bij Diepenheim.
Glooiende graslanden die zonder prikkeldraad in elkaar overlopen.
Vriendelijk omgeven door hagen en stromende beekjes.
Stilte in de ruisende blaadjes en zingende vogels.
Bermen vol groene gezondheid.



Weilanden zijn productiematten van Engels raai gras,
van kleur verschiend in twee tinten groen
gedurende de drie snedes per jaar.



De boerderijen in het landschap suggereren nog symbiose, maar
wonen, werken en eten zijn van elkaar losgekoppeld.



Zelfs het transport van slachtvee lijkt niet te kunnen ontkomen aan
het 'vakantiegevoel' dat het platteland vandaag de dag oproept.